

CORONA EN EMOTIE groep 2 t/m 8 THUISONDERWIJS

Toelichting

We hebben gemeend u eerst gelegenheid te geven om samen met uw kind te spreken en na te denken over wat de Heere met deze ernstige en zeer besmettelijke ziekte te zeggen heeft. Onderstaande tekst kan daar een goede aanleiding toe zijn.

De tekst kan door kinderen uit de **groepen 5 t/m 8** zelfstandig en stil gelezen worden. Toch raden wij u aan dit hardop te laten doen. Daardoor komt de belangrijke en ernstige inhoud nog meer tot zijn recht.

De vragen kunnen kinderen uit deze doelgroep zelfstandig beantwoorden. Voor dat doel kunt de tekst en vragen kopiëren en afdrukken, maar oudere kinderen kunnen het misschien op de computer of laptop lezen en beantwoorden.

Ons advies is om de antwoorden samen met uw kind te bespreken.

Voor **jongere kinderen** kunt alles voorlezen en – bijvoorbeeld - de vragen met een sterretje * mondeling aan hen stellen en samen bespreken..

In beide gevallen is het heel goed om (na afloop) uw kind zich te laten uiten over wat gelezen is en over de vragen die gesteld zijn. Waarschijnlijk is dit ook een goede gelegenheid om te peilen met welke vragen uw kind worstelt.

De teksten van brief en vragen bevinden zich op de volgende drie bladzijden, zodat deze gemakkelijk kunnen worden uitgeprint.

Bijgaande brief 'Waarom is het stil geworden' heeft de heer M.J. Visser, directeur van de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda, aan de kinderen van zijn school geschreven. Met zijn toestemming is dit hier overgenomen.

CORONA

Bijna iedereen weet wat we met corona bedoelen.
Het is de ziekte die over de hele wereld gaat.
Door aanraken en hoesten kan een ander ook heel snel corona krijgen.
Daarom noemen we het een besmettelijke ziekte.
Daarom ook heeft onze regering allerlei regels opgesteld die moeten meehelpen om de besmetting af te remmen.
Kun je een paar van die regels noemen?
En je weet het: zelfs de scholen zijn gesloten. Ook veel bedrijven en nog veel meer.
Het is stil geworden. Op de straat en in de lucht.
Een directeur van een basisschool schreef daarover aan de kinderen. Hier is zijn brief.

WAAROM IS HET ZO STIL?

Beste jongens en meisjes,

Het is een zonnige morgen. Heerlijk weer! Ik ben op school. Maar...
Geen doordringende bel die hard door de school klinkt...
Geen leerlingen die met vlugge stappen de trap afgaan om te genieten van een pauze buiten...
Geen stemmen in school...
Ik zit achter mijn bureau.
Ik denk aan jullie thuis en weet het zeker... Ik ga een brief aan jullie schrijven!
Ik wil iets tegen jullie zeggen nu ik dat hier op school niet kan doen.

Iemand roept tot ons

Wat is het stil om ons heen! Bijna geen vliegtuig in de lucht, weinig auto's op de weg, weinig mensen op de straat. Het is zo stil...
Om je heen is het veel stiller dan anders en toch... Er is juist nu iemand die tegen jou spreekt. Heel hard roept zelfs! (1)
Weet je Wie dat is? Het is de Heere in de hemel!
Ik probeer het uit te leggen...

Weet je wat de Heere *zegt* tegen jullie (en mij) door deze stilte heen?
Nu maak Ik het stil. Nu laat Ik merken dat jullie Mij zo vaak (of zelfs altijd?) vergeten.
Vergeten dat *Ik* alles geschapen heb en alles onderhoud. (2)
Nu blijft er voor jullie niet veel meer over dan alleen naar Mijn roepstem te luisteren!
Wil jij ook nu nog niet aan Mij denken en naar Mij luisteren?
Maar weet je wel dat de tijd van bekering snel voorbij kan zijn? Dan heb je eerlijk straf verdiend, omdat je niet hebt geluisterd naar Mij en Mijn roepende stem in de Bijbel, in Mijn huis (3) en nu met deze besmettelijke ziekte.

Weet je wat de Heere bedoelt met deze stilte?

Luister nu eens *niet* naar de vliegtuigen, *niet* naar rijdende auto's, *niet* naar je vrienden en vriendinnen.

Luister nu eens naar *Mijn* stem!

Kijk nu eens naar de lucht en bedenk dat *Ik* daar Boven woon en dat je Mij nodig hebt voor je gezondheid, voor je eten en vooral... voor de bekering van je ziel! (4)

Weet je wat de Heere *vraagt* aan jullie en mij?

Wanneer heb je voor het laatst aan *Mij* gedacht? Je moet toch voor Mij verschijnen als je ziek wordt en moet sterven? Als je Mij dan niet kent en er is geen liefde tot Mij (5), dan kun je na het sterven niet bij Mij wonen!

Wanneer heb je voor het laatst hulp aan *Mij* gevraagd? Zonder *Mij* kun je toch helemaal niets!

Elke dag help Ik je. Je bent iedereen dankbaar om je heen en ben je voor Mij in je hart nog nooit echt dankbaar geweest?

Is die stilte er alleen voor jou?

Nee, ook voor de leerkrachten, vaders en moeders en je klasgenoten.

Is deze stilte er ook voor ouderen en kinderen die de Heere mogen kennen; een nieuw hart hebben?

Ja, ook voor hen! Wat zijn ze *stil* geworden toen de Heere liet voelen wat voor groot zondaar ze zijn. Ze zijn wel *stil* geweest van verdriet en benauwdheid toen ze voelden hoe groot hun zonde is tegenover zo'n heilige God. (6)

Misschien mochten ze ook al *stil* worden toen ze de Heere Jezus mochten leren kennen als de Borg voor hun zonden. (7) *Stil* van verwondering dat Hij de zonden betaalde voor zo'n grote zondaar! (7)

Maar... ook kinderen van de Heere vallen steeds weer in de zonde, ook dat ze Hem zo snel vergeten. (9) *Ook voor hen* is deze stilte een les!

Vind je het erg dat het om ons heen zo stil is? Maakt het je bang?

We hebben veel liever drukte om ons heen! Dan hoeven we niet te denken aan die vragen van de Heere.

Natuurlijk is het heel erg dat er zoveel zieken zijn en mensen sterven.

En toch... wat zou het een groot wonder zijn als de Heere deze stilte zou willen gebruiken om ons *stil* te zetten; om ons uit genade te bekeren! (10)

Jongens en meisjes, het kan best moeilijk zijn om thuis je schoolwerk te doen. Fijn als je het in ieder geval zo goed mogelijk probeert te doen. (13) En heel goed naar je moeder en vader luistert, als je die nog mag hebben. (13)

Ook dat vraagt de Heere van jou nu je thuis bent.

We hopen van harte dat we jullie allemaal weer gezond mogen terugzien.

Zoek maar een *stille* plaats op waar je de Heere vraagt om bewaring voor deze ziekte en voor erge gevolgen daarvan. (12)

Maar wil je vooral vragen: O God, wees mij zondaar genadig... (11).

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

Hieronder staan enkele vragen over deze brief. Misschien weet je het antwoord al uit je hoofd. Je mag het antwoord ook opzoeken in de brief.

Het nummer van de vraag zie je daar terug. Daar dichtbij staat het antwoord.

1. Wie spreekt tot ons door deze ziekte en door de stilte op straat en in de lucht? *
2. Wat zegt de Heere door deze stilte? *
3. Waar is Gods roepende stem nog meer te horen? *
4. Waar hebben we de Heere – als het goed is – voor nodig? *
5. Wat is nodig om bij ons sterven voor eeuwig gelukkig te zijn? *
6. Waardoor wordt iemand stil als de Heere hem of haar bekeert?
7. En waarvan worden ze ook heel stil?
8. Wat denk je: Kunnen ze dan stil blijven? (Dit antwoord staat niet in de brief.)
9. Waarom is deze ziekte (en stilte) ook voor hen een les?
10. Kan de Heere deze ziekte ook voor jou zegenen?
11. Wat mag je Hem vragen voor je ziel? *
12. En wat mag je vragen voor je lichaam? *
13. Wat vraagt de Heere ook van je als je thuis bent?