

## Samen in gesprek n.a.v. de Bijbelvertelling

*Bijbelgedeelte: Johannes 2 : 1-12 - Water wordt wijn*

Het is goed om na de Bijbelvertelling er verder over na te denken en samen over te praten. Dat kan aan de hand van de onderstaande vragen. Kies de vragen/opdrachten uit die je goed begrijpt. Een goed gesprek samen toegewenst. Bovenal: vraag of de Heere Zijn Woord door Zijn Geest wil zegenen.

Niveau groep 1 t/m 4

1. In welke plaats in Galilea is de Heere Jezus?
2. Welk feest wordt daar gevierd?
3. Wie van de gasten weten dat de Heere Jezus de Zoon van God is?
4. Er gebeurt iets ergs. Wat gebeurt er?
5. Wat doet de Heere Jezus?
6. Waarom is de hofmeester zo verbaasd?

Niveau groep 5 t/m 8

1. Kun je vertellen hoe in Israël een bruiloft werd gevierd?
2. Waarom is het niet brutaal wat de Heere Jezus tegen Maria zei?
3. Hoe komt het dat de knechten luisteren naar Maria?
4. Hoeveel water kan er in de watervaten?
5. Waarom moet er een beker vol geschept worden en naar de hofmeester gebracht worden?
6. Waarom roept de hofmeester de bruidegom?
7. Waarom heeft de Heere Jezus tekenen (wonderen) gedaan toen Hij op aarde was?